



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 64, nummer 1
Verschijnt eenmaal per maand
september 2017

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: mw. ds. L.A. Burggraaff, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle
l.a.burggraaff@planet.nl tel. 453 29 33
 kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84
 kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle tel. 453 50 45
hoofdhof@gmail.com
 koster: mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
 tel. 421 47 06
 scriba: dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33
 administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966
 internet: www.hoofdhof.nl
 geestelijke verz. Vacant
 Berkumstede:

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator Fokje Duursema, tel. 454 61 55.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENTST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

KOFFIEDRINKEN

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge gemeenteleden is er limonade.

BANKREKENINGNUMMERS

Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL71RABO 0377350893
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen	Rabobank NL50RABO 0313543216
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle	Rabobank: NL58RABO 0387380442
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO	SKG: NL06FVLB 0635805421
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle	ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319

KERKDIENSTEN**Zondag 3 september**

9.30 uur	Ds. J. Ridderbos uit Assen
Organist	Henk Hoeksema
1 ^e Collecte	Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd

Zondag 10 september

9.30 uur	Ds. E. Braam uit Kampen
Organist	Fred Pals
1 ^e Collecte	PKN: JOP en eigen Jeugd
2 ^e Collecte	Voor de Kerk

Zondag 17 september

9.30 uur	Startzondag
Organist	Ds. L. A. Burggraaff
1 ^e Collecte	Gert de Jong
2 ^e Collecte	PKN: Vredeswerk
	Voor de Diaconie

Zondag 24 september

9.30 uur	Ds. F. D. Meijnhardt uit Leersum
Organist	Gert de Jong
1 ^e Collecte	Voor de Kerk
2 ^e Collecte	Voor de Bloemen

Zondag 1 oktober

9.30 uur	Ds. L. A. Burggraaff
Organist	geen
Muzikale medewerking	Koperensemble
1 ^e Collecte	PKN: Kerk en Israël
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 10 september a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal van de kerk. Doet u mee?

BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Ds. J. Ridderbos uit Assen, tel. 0592-350 504, hoopt voor te gaan in de dienst van 3 *september a.s.* Hij is geboren op 7 mei 1942. Hij is predikant geweest te 's-Graveland, Nijmegen, Berkum en Haren. Sinds mei 2007 is dr. Ridderbos met emeritaat.

Mevrouw ds. E. Braam uit Kampen, tel. 332 55 12, hoopt op zondag 10 *september a.s.* de morgendienst te leiden. Zij is geboren op 19 augustus 1955.

Ds. Braam is docent godsdienst en maatschappijleer op een middelbare school in Dronten. Zij was daarvoor predikant in de gemeenten Abbenbroek-Zwartewaal, Ede en Kampen. In Kampen was zij van 1998 tot augustus 2011 wijkpredikant (Burgwalkerk). Ds. Braam is niet meer verbonden aan een wijkgemeente, maar is wel predikant gebleven en leidt, naast haar werk op school, met een zekere regelmaat vieringen in verschillende kerken.

Ds. F.D. Meijnhardt uit Leersum, tel. 0343-411 719, hoopt voor te gaan in de dienst van zondag 24 *september a.s.* Hij is geboren op 18 november 1945. Ds. Meijnhardt heeft gestaan in de gemeenten Reeuwijk, Oosterbeek, Veenendaal en Heemstede en is sinds 1 mei 2009 met emeritaat.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

KINDERNEVENDIENST

'Moet je horen'

Er zijn dingen waarover je blijft praten. Omdat het zo mooi is om erover te vertellen. Omdat het zo belangrijk is dan anderen het horen. Omdat je er simpelweg je mond niet over kunt houden.

De Bijbel staat vol met zulke dingen. Met wonderen van geluk, vrede en trouw.

We horen over mensen die ervaren hoe geweldig het is als je Gods liefde over je leven laat schijnen.

Moet je horen, hoe bijzonder dat is!



Moet je horen!

Zondag 3 september lezen we Marcus 7: 31-37. Het gaat over een man die bij Jezus wordt gebracht. Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt nauwelijks geluid. Het volk smeekt Jezus om de handen op te leggen. Jezus

raakt hem aan en zucht. Hij roept: 'Ga open!'. En het gebeurt. Jezus vraagt de mensen het niet verder te vertellen, maar zij kunnen hun mond niet houden. Dit moet je horen!

Het thema van zondag 10 september is Je ziet het toch?

Een priester en een Leviet komen langs de man die gewond op de grond ligt, maar zij kijken weg. Juist de Samaritaan, degene van wie de toehoorders het het minst verwachten, ziet wat er mis is en helpt. 'Gelukkig ben je als je iets gezien hebt', zegt Jezus tegen zijn leerlingen. 'Iets van wat hier gebeurt. Van het geheim van Gods liefde voor de mensen.' Hierover lezen we in het bijbelboek Lucas, hoofdstuk 10, de verzen 3 tot en met 37.



Kom erbij

Tien melaatse mannen worden genezen, slechts één komt terug om God te verheerlijken: een Samaritaan, iemand van buiten de kring van Israël. 'Uw geloof heeft u behouden', vertelt Jezus de man.

Niet de mensen bepalen wie erbij horen, maar God.

Zondag 17 september gaat de Bijbel open bij Lucas 17: 11-19.

Op zondag 24 september gaat het over Waar maak je je zorgen om?

Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs



tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel. We lezen Matteüs 6: 24-34.

VAN DE DIACONIE

In de maand september 2017 doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes.

3 september a.s. / Missionair Werk en Kerkgroei

De collecte wordt bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken waar mensen samen komen en het geloof delen, waar het goddelijke kan worden ervaren, en waar een band tussen mensen ontstaat.

17 september a.s. / Stille Armoede in Zwolle

Op deze zondag is de collecte bestemd voor het project Stille Armoede in Zwolle. Ruim vijftig instellingen werken in Zwolle aan de bestrijding van armoede. Er zijn nog veel huishoudens die onder de armoedegrens leven. Zij moeten rondkomen van minder dan een minimaal inkomen en hebben niet genoeg geld om maandelijks de vaste lasten te betalen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Stille Armoede is een voorziening in de eerste levensbehoefte wanneer er geen beroep meer kan worden gedaan op ons sociale verzekeringsstelsel.

24 september a.s.

Vandaag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema*

VERANTWOORDING DIACONIE

Op 18 juni heeft de collecte € 160,80 opgebracht. Met een aanvulling vanuit de diaconiekas van € 39,20 heeft de diaconie naar Kerk in Actie een bedrag van € 200,00 overgemaakt als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de terugkeer van Binnenlands Asielzoekers. Op dezelfde datum is er een bloemencollecte gehouden, de opbrengst hiervan was € 101,55.

Voor de Stichting Vakantieweek Gehandicapten is op 25 juni jl. gecollecteerd. De opbrengst was € 101,32. Voor deze bestemming werd ook een gift ontvangen van € 25,00. Met een aanvulling uit eigen middelen is naar deze Stichting een bedrag van € 150,00 overgemaakt.

Naar aanleiding van de gehouden collecte op 2 juli jl. bestemd voor het PKN JOP Jeugdwerk, opbrengst € 155,26, + € 44,74 uit de diaconiekas is voor dit doel overgemaakt een bedrag van € 200,00.

De opbrengst van de collecte gehouden op 2 juli jl. gaf een bedrag te zien van € 186,85 en was bestemd voor uw eigen diaconie.

Hartelijk dank voor deze opbrengsten, waardoor de diaconie gehoor kan blijven geven aan de diverse verzoeken om financiële ondersteuning die regelmatig worden ontvangen.

Jan Visscher, penningmeester

STARTZONDAG IN DE HOOFDHOF

Zondagmorgen *17 september a.s.* zal in de Hoofdhof de startzondag plaatsvinden.

Het wordt een bijzondere dienst.

Medewerking zal worden verleend door verhalenverteller Kees Postumus.

Aan de hand van drie Bijbellezingen worden drie verhalen verteld en uitgebeeld. Ook zal een accordeonist zijn medewerking verlenen.

Allemaal van harte welkom.

*Namens Kernteam Eredienst,
Hans Veenema*

BARBECUE

Op zaterdag 9 september a.s. wordt onze jaarlijkse barbecue weer gehouden.

De locatie is de Hoofdhof.

We beginnen om 16.30 uur en het einde is om 20.00 uur.

*Namens Hoofdhof Actief,
Mark Heideveld*

'T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER...

De oplettende Berkumer heeft deze zomer regelmatig een rood Opeltje voorbij zien rijden, of een fietser met telefoon in de hand waarop Google Maps aanstond. Dat was ik. Zoekend naar de straat waar ik zijn moest.

De zomertijd beschouw (de) ik als een mooie periode om Berkum en de leden van de Hoofdhof beter te leren kennen. Dus ben ik bij gezinnen op bezoek geweest, of heb ik mensen telefonisch gesproken, over het jeugdwerk, over wensen, behoeften en verlangens als het gaat om alles wat te maken heeft met geloof, kerk, zingeving. Het leverde mooie gesprekken op.

En ondertussen schreef ik een plan, dat we in september bespreken in de Kerkenraad. Een plan met daarin mijn eerste gedachten over het jeugdwerk, haar toekomst, doelen, aandachtspunten. Het is niet gemakkelijk om een stip aan de horizon te plaatsen voor het jeugdwerk.

De gemeente bestaat uit allemaal verschillende mensen; gezinnen die betrokken zijn, anderen alleen incidenteel, weer anderen nauwelijks of niet. Steeds meer hoop ik, samen met de anderen betrokkenen bij het jeugdwerk, te ontdekken op welke manier er contacten op te bouwen zijn, met al deze verschillende mensen.

Maar ondertussen staan we niet stil. Regelmatig hoor ik de wens van mensen dat er meer beweging komt in het jeugdwerk, dat er iets gebeurt, dat het meer leeft. We hopen op leven in de brouwerij het komende seizoen. Plekken en activiteiten waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten, plezier kunnen hebben, serieuze dingen kunnen delen. Bij de jeugdkerk en de catechese bijvoorbeeld. Maar (pak de agenda erbij) er is meer:

- ➔ Zondag 17 september: startzondag en aansluitend een jeugdkerk-brunch, de aftrap van de maandelijkse jeugdkerk.
- ➔ Vrijdagavond 22 september 'Indian Summer': feestelijke start van het seizoen voor jongeren 12 +. Wij zoeken voor deze avond gemeenteleden die het leuk vinden een klein baksel te maken. Een hapje of snack. Op de lijst in de hal kunt u kijken wat wij vragen en uw naam achterlaten als u iets wil verzorgen. Wij zullen contact met u opnemen om praktische dingen te bespreken.
U kunt ons (Hannah Gerritsen en Heidi Schröder) ook aanspreken of mailen: h.schroder@protestantsekerk.nl.
- ➔ Donderdag 28 september: 'Meet & Friet': voor jongeren van 11 t/m 15 jaar. Onder het genot van een frietje samen brainstormen over het nieuwe seizoen.
- ➔ Zondag 5 november 'E-meeting': voor de tweede keer een laagdrempelige, toegankelijke, afwisselende dienst bedoeld voor jong en oud(er).

Schrijf ook alvast in de agenda: vrijdagavond 17 november. Dan vindt Sirkelslag kids plaats, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Sirkelslag brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema's onder de aandacht bij kinderen. Op dit moment wordt bekeken of dit samen met een andere kerk georganiseerd kan worden.

Wordt vervolgd!

Heidi Schröder

MEET & FRIET

SAMEN ETEN EN BRAINSTORMEN
OVER NIEUWE JONGEREN ACTIVITEIT

11 T/M 15 JAAR

IN DE HOOFDHOF
DO 28 SEPT.
18:00 - 20:00

Ik hoor graag of je komt!
Mail, bel of app naar:
h.schroder@protestantsekerk.nl
06 45254213

HEIDI SCHRÖDER
JEUGDWERKER IN DE HOOFDHOF, BERKUM

Start van het nieuwe seizoen

INDIAN
SUMMER
PARTY

VRIJDAGAVOND
22 SEPTEMBER 2017
vanaf 19:30 @hoofdhof

JONGEREN VANAF 12 JAAR
..NEEM EEN INTRODUCÉ MEE..

cocktail-shaker, hapjes, muziek, lounge, volleybal
Aanmelden vóór 15 september via
h.schroder@protestantsekerk.nl



Muziek
met een Plus

MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF

Het seizoen 2017-2018

Het kan u niet ontgaan zijn dat het nieuwe seizoen van Muziek met een Plus er aan komt.

We starten op *17 september a.s.* met een orgelconcert door Adriaan Koops, een bekende bespeler van ons fraaie orgel. En Adriaan komt niet alleen; het Mpingo Clarinet Choir onder leiding van Karin Vrieling vergezelt hem tijdens dit concert en dat levert ongebruikelijke muzikale combinaties op.

Maar we hebben nog meer verrassende concerten op het programma.

Hoogtepunten zullen in ieder geval zijn: in november het Bonhoeffer Liedoratorium met Oratoriumkoor Euphonia, HetConsort3.0 en met verteller Jan Visser, volgend jaar maart de Meezing Mattheüs en in mei 2018 de afsluiting van het seizoen met een geweldig concert van het Zwolse Thomas orkest.

De overige concerten in de serie zijn niet minder mooi en verrassend, maar als u daar meer over wilt weten, dan zult u echt het programma-boekje moeten bestellen per e-mail (muziekmeteenplus@gmail.com) of meenemen uit de Hoofdhof, van de tafel in de hal.

Financiën – entreekaartje

Ons eerste seizoen vertoonde een klein verlies, onder meer veroorzaakt door eenmalige startkosten.

Het blijft ons streven, goede concerten tegen een alleszins betaalbare prijs te leveren.

Om niet verder in te teren op ons vermogen hebben we de entreprijzen licht verhoogd naar € 10,00 voor volwassenen. Daarnaast hebben we voor de jeugd tot 16 jaar een kaartje tegen een lager tarief van € 5,00 ingevoerd.

Heeft u het plan om alle concerten te bezoeken, koop dan een passepartout (een abonnement voor alle concerten) ineens. U krijgt dan een aantrekkelijke korting van € 15,00 op de hele serie.

Kaarten zijn te bestellen op de website www.muziekmeteenplus.nl

Vriend van Muziek met een Plus

Wilt u Muziek met een Plus financieel steunen? Word dan "Vriend van Muziek met een Plus" door € 25,00 per jaar te storten op onze bankrekening NL64 INGB 0007 3818 29 ten name van Stichting Muziek met een Plus. Als vriend bent u in ieder geval verzekerd van een vrijkaart voor een concert naar keuze.

Wij wensen u veel muziekplezier toe met onze concerten en zien u graag terug op ons eerste concert op 17 september a.s.

*Ab Kasper,
Muziek met een Plus in de Hoofdhof*

PROJECT TSJERNOBYLKINDEREN IN BERKUM EN OMGEVING

Op maandag 28 augustus a.s. om 12.30 uur zullen wij als bestuur van de stichting Tjernoby lkinderen Zwolle met de bus richting Wit-Rusland vertrekken.

Op DV zaterdag 2 september a.s. keren we weer terug in Berkum met 24 kinderen, een juf en een tolk. De kinderen zullen dan naar hun gastgezinnen gaan. Best spannend voor beide partijen.

Maar we hopen op een goede en gezegende periode voor deze kinderen en hun gastgezinnen en voor de vele vrijwilligers die zich tijdens deze periode in gaan zetten.

Zondag 3 september a.s. na de kerkdienst, tijdens het koffie drinken in de Hoofdhof, worden er foto's getoond van de reis.

U bent van harte uitgenodigd om die samen met de gastouders te bekijken.

We hopen dat u zich hierdoor nog meer betrokken voelt bij het project en de kinderen.

*Namens de stichting,
Marianne Gerritsen*

20 JAAR SENIORENTHEE

Gedichten en verhalen, zendingsprojecten en pelgrimstochten, straatkinderen in Guatemala en vrouwenwerk in Papua, klederdracht van vroeger en de kerkelijke kaart van nu, avonturen in de Veluwe natuur en belevenissen in gastvrij Suriname, op reis door Israël en ontmoetingen met de kerk in China, pastoraat en predikking.

Dat alles en nog veel meer is gedeeld, besproken en bekeken in de 20 jaar dat er op de derde donderdag van een vijftal oneven maanden in onze Hoofdhof seniorenthee gehouden werd.

Begonnen in 1997 als initiatief van ds. Alfred C. Bronswijk in samenwerking met de diaconie heeft al die jaren tot 2017 aan toe een team van mensen zich ingezet om deze middagen te verzorgen.

Er werd telkens weer een programma opgesteld en met de kosten kortgesloten, een ophaal- en wegbrengservice geregeld, een korte liturgie opgesteld met een opening en zingen, een pianist gevraagd, en aanvankelijk zelfs suikervrije cake gebakken!

Om 14.30 uur, als iedereen binnen was en in de grote zaal voorzien van thee (of koffie) met wat lekkers, klonk het welkom. Dan volgde een middag, waar je de ene keer veel van kon leren, een andere keer veel in kon lachen, maar altijd was het goed en gezellig.

De tijden veranderen en hoewel onze geloofsgemeenschap nog steeds veel senioren telt, worden deze middagen de laatste jaren steeds minder bezocht, terwijl het steeds lastiger wordt om het programma rond te krijgen.

Dat spijt de werkgroep die deze middagen organiseert. Maar soms is het gewoon verstandig om van ophouden te weten.

Met dankbaarheid kijkt de werkgroep terug op 20 mooie, gezegende jaren seniorenthee, maar nu schrijft zij dan toch een laatste bijeenkomst uit op 19 oktober aanstaande.

Dan zal Kees Bos een humoristisch verhaal met dia's presenteren onder de titel: 'Wie het laatst lacht, lacht het best'.

U bent allen hartelijke uitgenodigd om op deze derde donderdag van de maand de slotbijeenkomst van 20 jaar seniorenthee mee te beleven!

*Namens de werkgroep seniorenthee,
LAB*

EEN BOER HAD IN ZIJN TUIN EEN GROTE BAMBOEPLANT

Hij hield van zijn bamboe en verzorgde hem naarstig. Als er niet genoeg regen viel, bracht de boer de bamboe het nodige water. Op zekere dag kwam de boer bij zijn bamboeplant en zei: "Mijn lieve bamboe, het spijt me zeer, ik moet enkele van je bladeren afsnijden. Ik ontvang bezoek, ik heb je bladeren nodig als eetborden voor mijn gasten."

"Ho, neen," gilte de bamboe, "dat kun je toch niet doen, ik ben zo fier op mijn bladeren."

"Toch moet ik," zei de boer, "ik heb je bladeren nodig voor mijn gasten".

Nog lang sprak de boer met zachte woorden tot de bamboe, en sneed zijn bladeren af.

Enkele weken later ging de boer naar zijn bamboeplant met een moeilijk bericht.

"Lieve bamboe", zei de boer, "ik moet je iets pijnlijks zeggen: ik moet je geheel omkappen."

"Neen, neen," huilde de bamboe angstig, "zo hard kun je toch niet zijn, we zijn altijd goede vrienden geweest".

Langdurig en geduldig sprak de boer met zijn bamboe. Met gebroken hart liet de bamboe zich omkappen. Met krachtige slagen hakte de boer de bamboeplant om. Hij bond de bamboestammen aan elkaar en maakte er een lange waterleiding van, van de bergstroom tot het dorp, zodat iedereen te drinken had.

Toen was de bamboe gelukkig.

Johannes 15, 12 - 17

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Uit: 'Een parel voor elke dag 2007'

COLLECTE OPBRENGSTEN

16-07-17	Kerk	144,10
16-07-17	Diaconie	154,20
23-07-17	Kerk	148,36
23-07-17	Diaconie	163,63
24-07-17	Koffie	32,90
24-07-17	Verjaardagsfonds 2e kwartaal	359,00
30-07-17	Kerk	139,22
30-07-17	Diaconie	150,40
06-08-17	Kerk	153,40
06-08-17	Jeugd	141,85
07-08-17	Koffie	33,95

Collectebonnen

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€ 10,00).
- Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op NL 50 RABO 0313.5432.16 ten name van *Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen*, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.
- Levertijd is maximaal 3 weken.

*College van Kerkrentmeesters,
Gerard Gerritsen*

ZAALRESERVERING

Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, contact op te nemen met de kosten/beheerder, mw. Truus van Well. Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com

Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal van kerk bij het publicatiebord.

Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens opgeven/noteren:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - commissie/groep | - tijdstip aanvang en einde |
| - datum | - wel/geen koffie c.q. thee |
| - aantal personen | - eventuele zaalopstelling |
| - naam, telefoonnummer aanvrager | - zo mogelijk e-mailadres. |

Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

College van Kerkrentmeesters

AGENDA

03-09	Vertoning foto's ophalen Tjernobykinderen, na afloop van de dienst in de Hoofdhof	
09-09	BBQ, de Hoofdhof	16.30 uur
10-09	Schrijfactie Amnesty International, in de hal van de kerk, na de morgendienst	
17-09	Startzondag	09.30 uur
17-09	Muziek met een plus, de Hoofdhof	15.00 uur
22-09	Indian Summer, De Hoofdhof	19.30 uur
28-09	Meet & Friet, De Hoofdhof	18.00-20.00 uur
19-10	Seniorenthee, De Hoofdhof	14.30 uur
05-11	E-meeting, De Hoofdhof	09.30 uur
17-11	Sirkelslag KIDS	

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 september 2017 en bevat gegevens over de maand oktober 2017. U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 18 september 2017.**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***